

## WAT LEEFT IS IETS AANWEZIGS!

De vreugde van het evangelie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten. Zij die zich laten redden door Hem, worden bevrijd van de zonde, de treurigheid, de innerlijke leegte, het isolement.

Ik zal niet moe worden de woorden van Benedictus XVI te herhalen die ons naar het middelpunt van het evangelie voeren: 'Aan het begin van het christen-zijn staat niet een ethische beslissing of hoogstaand idee, maar de ontmoeting met een gebeurtenis, met een Persoon, die ons leven een nieuwe horizon en daarmee de beslissende richting geeft'.

**Paus Franciscus**

Probeer eens te denken aan dat meisje dat gewoon thuis was en de boodschap kreeg: Onze Lieve Vrouw. Iets wat uiteindelijk onherleidbaar was tot de voorafgaande gebeurtenissen waarvan haar heden gemaakt was.

Denk je eens in wat de herders gevoeld hebben bij de boodschap van de Engel, of de wijzen bij de verkondiging van datgene waarvan de ster teken was: een radicale nieuwheid, een nieuwheid in absolute zin, ze kon er niet zijn en ze is hier, ze kon er niet zijn omdat we het nooit gedacht hadden, we het niet konden bedenken, en ze is hier.

Het christendom is de gebeurtenis van deze boodschap. Boodschap niet allereerst in hoe ik haar voel, maar in hoe ze zich aan mij voordoet: iets wat buiten ons is en zich voorstelt aan onze bodem; maar het is buiten ons. Het christendom is een aanwezigheid binnen jouw bestaan, een aanwezigheid die een onvoorstelbare, onvoorstelbare verandering verzekert.

**Luigi Giussani**



Elia en Giovanni Gagini, *De aanbidding der wijzen* (1457), Via degli Orefici, Genua. Foto: Genovastudio